

Bekeert u!

W. Visscher

Jona

De Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBG) is in samenwerking met uitgeverij Den Hertog begonnen met het uitgeven van een serie bijbelstudieboekjes rondom de kleine profeten. In 2015 verzorgde ds. B. Labee het eerste deel, *Hosea*. Vorig jaar werd het tweede deel van de serie uitgegeven. Dit boekje behandelt het Bijbelboek Jona. Ds. W. Visscher is de schrijver van deze uitgave.

De geschiedenis van Jona is bekend. De auteur benadrukt in het boekje dat Jona geen eer toekomt: de knecht van God valt keer op keer tegen. Het is Gods trouw en goedheid die schittert in dit Bijbelboek. Zijn trouw, omdat Hij aan Jona blijft denken. Zijn goedheid, omdat God de boodschap van heil stuurt naar de heidenwereld. Daarmee is het boek Jona een heenwijzing naar het Pinksterfeest.

Het boek is opgedeeld in tien hoofdstukken, voorafgegaan door een inleiding. In de inleiding wordt een korte schets gegeven van de tijd waarin Jona leefde, wie Jona was en wat de indeling van het Bijbelboek is. In elk van de daaropvolgende hoofdstukken staat een gedeelte uit Jona centraal. De lengtes van deze gedeelten verschillen. In het ene hoofdstuk wordt er gekeken naar een enkel vers, in een volgend hoofdstuk staat er een langer gedeelte centraal.

Elk hoofdstuk is opgebouwd volgens een vast stramien. Eerst wordt er gekeken naar de letterlijke betekenis van het gedeelte dat centraal staat. Daarbij wordt ook gekeken naar de context waarin het gedeelte staat. Vervolgens trekt de auteur lijnen naar andere delen van de Schrift. Daarna wordt de verbinding gelegd naar deze tijd: wat heeft het gedeelte ons vandaag de dag te zeggen? Elk hoofdstuk eindigt met enkele vragen, die zowel persoonlijk als in een groep beantwoord kunnen worden.

Deze zojuist beschreven structuur is een van de sterke punten van het boekje. Het biedt een houvast tijdens het lezen en zorgt ervoor dat de auteur niet de kans krijgt om langdradig te worden.

Een ander positief aspect van het boek is de laagdrempeligheid. Het taalgebruik is eenvoudig en duidelijk. Bijbelse begrippen als bekering en geloof worden duidelijk uitgelegd, waarbij de oproep tot persoonlijke bekering niet ontbreekt: "Een persoonlijke omkeer is nodig. Laten we dat onderstrepen. (...) Lees je weinig in de Bijbel? Bid je vrijwel niet (meer) persoonlijk? Ga je slordig naar de kerk? Vind je jouw smartphone belangrijker dan Gods Woord? Dan is bekering nodig. En daar moet je vandaag mee beginnen. Breng toch verandering aan in de dingen van je leven. De Heere vraagt het en bovendien kun je er eeuwig gelukkig mee worden. Neem de toevlucht tot een gewillige en bereidwillige Zaligmaker. 'Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden'" (66).

Het doel van deze uitgave is om jongeren weer de Bijbel te laten lezen. Daarnaast wil de JBG jongeren helpen die de Bijbel wel lezen, maar het vaak niet begrijpen. Dit boekje kan daarin zeker een bijdrage leveren. Een punt dat aandacht verdient, is de hoeveelheid lijnen die de auteur soms trekt naar andere delen van Gods Woord. In sommige hoofdstukken loopt dit op tot vier. Hetzelfde geldt voor de toepassing, de brug naar vandaag. Het laat enerzijds de rijkdom van Gods Woord zien, maar het laat anderzijds bij de lezer de vraag rijzen wat exact de kern van het gelezen gedeelte is.

Het dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde DC'er waarschijnlijk niet tot het eerstbedoelde publiek van dit boekje behoort. Toch kan dit boekje ons zeker tot een handreiking zijn bij het

bestuderen en begrijpen van Gods Woord. Het boek Jona is een klemmende oproep tot bekering. Bovendien wordt door de auteur in elk hoofdstuk de Persoon en het werk van Jezus Christus genoemd. De heilsboodschap die Jona aan Ninevé moest brengen, wordt zo in dit boekje concreet vertaald naar onze tijd. Dat maakt dit boekje een aanbeveling waard.

Joost Weerheim

